

## Afscheidsspeech

*Beste Fabi, Jefke, Pepé, Nicky, Alpaca, Rianna, Nadidi en Fredje,*

*Oftewel 'Beste vrienden', want wij denken dat dit na deze vakantie wel van toepassing zal zijn.*

*We zullen maar met de deur in huis vallen en jullie enorm bedanken voor de leuke tijd die we samen hebben beleefd. We hebben er alle zes heel erg van genoten en we bewaren de onvergetelijke ervaringen in ons hoofd, maar vooral ook in ons hart.*

*Het programma dat elke dag wel 10x wijzigde, de vele 'anjoens' op ons bord, de Afrikaanse minuten die precies veel langer duurden dan de Belgische, de legendarische quote 'Molo molo', Myrthes toekomstige huwelijk met Momo voor 10 schapen en 2 geiten, het verschil tussen 'lachen met' en 'uitlachen', mensen die plots nat geld in hun broekzak vinden, de verwondering over het feit dat Marc, El Dou en Elhadji éénzelfde persoon zijn en hoe gel, toiletpapier en vlekkenverwijderaar plotseling verdwenen uit Freds kamer. Hoe Bas iedereen probeerde te versieren (zelfs Nadidi moest eraan geloven), hoe Ria iedereen kon doen lachen door gewoon één woord te zeggen of eens dom op te kijken, of hoe ze de mosterd in de mosterdsaus niet smaakte, hoe er een 'match' was tussen Pepé en La Reine de Sipo, hoe Nick telkens een held was wanneer hij Pepé in het bootje hielp en hoe Pascal zo zijn best deed bij de djembéworkshop, maar het toch niet al te goed lukte. Hoe de telefoon altijd aan Madi's oor bleef plakken, hoe Fabienne er altijd stralend uitzag, hoe Werner zijn crazy dance-skills bovenhaalde in Keur Diamba, hoe iedereen stoned was bij Chez Paco en hoe Fabienne nog niets gebroken heeft (maar ze is nog niet weg). Hoe Myrthes kleedje verward werd met een lange T-shirt, hoe Ria een kus op de mond kreeg van La Reine de Sipo en ze er helemaal niet goed van was (Zou ze nu malaria hebben?), hoe de jongens altijd beloofden dat ze binnen 10 minuutjes zouden terugkomen en nooit kwamen en hoe Myrthe de pot goed spijsde door 'Mevrouw' en 'Meneer' te zeggen. Hoe de droge humor van Werner toch wel in de smaak viel en hoe hij zichzelf weer overtrof als goede basketbalcoach, hoe we van 'Kin Ding, Kan Dang' naar 7 jaar slechte seks gingen en hoe de ouderen 'Flag' heel goed sponsorden. Hoe Pepé ondanks zijn vele lenten deze zomerse temperaturen doorstond, hoe Madi uit het niets kan opduiken en verdwijnen, hoe we de oranje sticker van Ria nog niet gevonden hebben, maar vooral hoe dit een fantastische reis werd met heel veel quotes en leuke herinneringen!*

*Bedankt voor alle inspanningen, geduld en enthousiasme, het maakte deze reis top!*

*Veel liefs,*

*Les filles et Alexander*

*PS: C'est l'Afrique qui parle.*

*PPS: C'est le Sénégal qui bavarde.*

*PPPS: Et c'est la Belgique qui voyage.*

*PPPPS: Koeketien, koeketien, niemand nie gezien.*

*PPPPPS: Nadidi Plovie, nie poepen, nie betalen.*

*PPPPPPS: What happens in Senegal stays in Senegal!*